



# **BURENBRIEF**

**NOVEMBER 2023**



## BURENBRIEF NOVEMBER 2023

### INHOUD

* Vuurfeest en mededelingen	2
* Aanzeggen	3
* Escorte voor Lia	4
* Suiker	5
* Afscheid varkens	6
* Groen nieuws	7
* Burendag 2023	8
* Recepten van Leah	9
* Bloemschikken	10



### Colofon

De redactie probeert *onafhankelijk* te zijn van clubs, stichtingen, verenigingen en overheden.

Delen van de Burenbrief heeft de redactie gereserveerd voor mededelingen van Ver. de Hamerlanden, vallend onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur (groene steunkleur plus verenigingslogo).

Gratis toezending op uw mailadres.

Redactieadres:

andringaton@gmail.com

Kostvliet 41, 9462 TP Gasselte

## VUURFEEST

Ton A.

**De helft van de Nederlanders schijnt aan Halloween te doen.**

**Noordelijk Nederland bleef nog lange tijd verschoond van de pompoen-fratsen.**



Inmiddels trekt de rage met geknal de Hondsrug over.

Waar komt het gedoe vandaan?

Wikipedia - onvolprezen bron van openbaringen - kan dat misschien onthullen en stelt onder andere:

*Halloween is een recente ontwikkeling in het van oorsprong christelijke feest.*

*Pas later kwamen de horror-outfits op in de Verenigde Staten.*

*Er zijn geen aanwijzingen dat er aan dit feest aan het einde van de zomer bepaalde cultische of rituele gebruiken waren verbonden.*

*In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november.*

### Ernstige twijfel

Cultuurwetenschappers en geschiedkundigen komen met een ander verhaal.

Op de laatste dag van oktober laaiden in de Schotse Hooglanden en op de heuveltoppen van Wales grote feestvuren op.

In het oude Ierland stak men, in en bij boerderijen, op die dag alle vuren opnieuw aan.

Deze **Keltische** gebruiken bestonden ver voordat er sprake was van christendom.

Keltische volken bewonen nu Bretagne, Schotland, Wales, Ierland en eilanden verder weg op de Atlantische Oceaan.

De 'oude' Kelten als volk van herders en veetelers hielden **begin mei** aan als datum, waarop vee uit de stallen naar buiten ging. **Begin november** was het tijd om kudden op stal te zetten, waardoor men 1 november als nieuwjaarsdag vierde (Iers: *Samhain*). Het was hun belangrijkste feest en viel later samen met het christelijke Allerheiligen, gevolgd door Allerzielen (dodenherdenking).



De vooravond van Samhain noemde men Halloween. Dat is altijd in een waas van geheimzinnigheid en griezeligheid gehuld geweest. Desondanks was het geen somber feest, eerder een bonte avond met veel vermaak met een groot vuur als hoogtepunt. Kinderen verzamelden daarvoor varens, stokken en alles wat wilde branden.

Het ontsteken van het vuur ging gepaard met ceremoniën, bedoeld om verderfelijke invloeden van boosaardige wezens te weren. Uit nu nog bekende uitroepen is af te leiden dat daarbij ooit (verdachte) mensen werden geofferd.

Op de ochtend na het vuurfeest las men uit asresten voortekens af over leven en dood.

Waarin het Wikipedia verhaal hiermee overeenstemt, is slechts dat het Keltische nieuwjaar begon op 1 november.



**natuur  
werkdag**

**Plaats:** Zandgat,  
**Datum:** zaterdag 4 november

**Tijd:** van 09.00 uur tot 13.00 uur

### NIEUWJAARSDUIK IN HET ZANDGAT



1 januari 2023 namen een dozijn Kostvliezers een nieuwjaarsduik in het Zandgat.

Het was net als het jaar ervoor een initiatief dat spontaan opkwam. Algemeen achtte men dit voor herhaling vatbaar. Buurtgenoten - en wie verder de aandrang voelt - nodigen we hierbij uit om op

**Nieuwjaarsdag 2024 te 13:00 uur in het Zandgat**

te water te gaan. Na de duik staat de Glühwein klaar.

*Biense van Spronsen*



### FAMILIETRAGEDIE TE KOSTVLIES

Bovenstaand bericht verscheen in diverse landelijke en lokale kranten op 10 augustus 1935. Een dag eerder had een doodbidder, zoals de volksmond hem noemt, de hele omgeving afgestruind om het overlijden 'aan te zeggen'. Geen lichte taak gezien de afstanden naar de meest afgelegen hoeve over keien- en zandpaden.

Archiefonderzoek leert, dat de vermelde grootvader Hendrik Pieters is. Er zijn nog veel onduidelijkheden. **In de volgende Burenbrief komen we er op terug.**

### AANZEGGEN

*(persoonlijke herinnering van Ton Andringa)*

**'De doodbidder gaat rond, God bewaar me.'**



Toen mijn moeder zich van het raam afwendde, zag ik dat haar ogen wijd open stonden. Kort erna ging de bel. Voor de deur stond een man in het zwart met zilveren koorden op zijn jas. Hij lichtte zijn hoge hoed en las voor van een kaartje:

'Het is mijn droeve plicht u te vertellen, dat heden overleed te Groningen de heer Willem Stevens...enz.,' Het ging om onze buurman. Dit moet rond 1945 – 1950 zijn geweest en het was voor het eerst dat ik een leedaanzegger zag. Ik herkende de man, hij had verderop in de straat een eenmans-kleermakerij op zijn zolder.

Leedaanzeggers gingen op verzoek van de familie langs burens en bekenden om officieel Kennis te geven van overlijden en van dag en tijdstip der begrafenis. Men deed het als bijverdienste. Op de meeste adressen kreeg de aanzegger wat muntgeld (plus soms een borrel) toegereikt. In grote plaatsen was het een beroep.



In het sterfhuis kwamen inmiddels lakens voor de ramen te hangen. Ik vernam, dat men daarbinnen klokken stil zette, portretten omdraaide, spiegels achterdoeken verborg en alles wat blonk afdekte. Waar de overledene lag opgebaard, bleef een zwak licht branden.

### Andere vormen van kennisgeving

In sommige streken op het platteland bleef tot in de 20ste eeuw de gewoonte bestaan aan vee en bijen leed aan te zeggen. Bijvoorbeeld op de Groninger borgen bestond dit gebruik: 'Paard, uw heer is dood.' Op het binnenplein van de borg stonden vee en huisdieren opgesteld, om de dood van hun meester te vernemen.

### Scheepsrouw

In de schipperij bestond tot enkele decennia geleden een eigen soort *Kennis geven van overlijden*. Op achterschip of roer voerde men een rouwvlag. Zonder elkaar te beschreeuwen, kon men aan voorbijvarende of tegemoetkomende bekenden en familieleden kenbaar maken, dat er aan boord een overlijden had plaatsgevonden.

De rouwperiode was variabel: zes weken voor de lichtste rouw, oplopend tot een jaar en zes weken voor zware rouw (voor schipper of zijn vrouw).



Links: Rouwvlag, protestantse versie met treurwilg  
Rechts: het RK-model.



### Armband

Het dragen van een zwarte band om linker bovenarm was tot na WO II alom gebruikelijk. Zo maakte men kenbaar in rouw te zijn. Anderen wisten dan, dat je grappen, uitnodigingen voor een feestje of andere vrolijkheid moest nalaten. Dit gebruik heeft zich gehandhaafd in de wereld van teamsporten. (Bol.com heeft 'elastische sportrouwbanden' in de verkoop.)



*Arsenal-speler met rouwband*

Het gebruik heeft wel een betekenisverandering ondergaan. Het is geen kennisgeving, maar in alle openbaarheid een teken van medeleven.

### De krant

In overlijdensadvertenties is eenzelfde verschuiving te constateren. Namens de familie geeft men *Kennis van Overlijden* (soms mede namens de hond, die een voetzool afdrukt). Gewoonlijk volgen advertenties van burens, vrienden, en/of werkgevers en instanties. Men prijst de overledene ten overstaan van het breedst mogelijke publiek, kennelijk om dit nabestaanden tot troost te doen strekken.

### Leedaanzeggers zijn nog niet overal verdwenen

Gaandeweg sinds de jaren '60 namen begrafenisverenigingen en uitvaartverzorgers hun taak over. Eerst door huis-aan-huis verspreiding van blaadjes, later met rouwpost en modernere communicatiemiddelen.





## ESCORTE VOOR LIA HADDERINGH

IN MEMORIAM  
AUGUSTUS 2022

EEN TWAALFTAL AMAZONES HAD HAAR MET DE ROUWKOETS  
OPGEHAALD VAN ZORGCENTRUM DEKELHEM IN GIETEN.

Ze hielden halt voor het huis in Kostvliet, waar Lia met man en dochters zo lang gewoond had. Hier brachten ze als erewacht een afscheidssalut aan de vrouw, die hun de rijkunst en liefde voor paard en pony had bijgebracht. Zo toonden zij hun ontzag voor Lia's deskundigheid en hun genegenheid voor haar persoonlijke aandacht die zij ondervonden hadden als leerlingen.



*IN DE LAATSTE BURENBRIEF STOND EEN ARTIKEL OVER DE OOGST OP DE AKKERS ROND KOSTVLIES. CHIEL VAN LEUSDEN GAAT VERDER IN OP DE GEWASSEN ZELF.*

*WAT WORDT ER VERBOUWD, MET WELK DOEL, HOE GAAT HET TRANSPORT EN DE VERWERKING?*

## SUIKER

**We beginnen de reeks met suikerbieten.**

### Teelt

Het zaaien van de bieten kan vroeg in het voorjaar en de teelt is niet al te ingewikkeld. De plant ziet er soms na een warme en droge periode behoorlijk verpieterd uit, maar heeft voldoende veerkracht om na een regenbuitje weer helemaal op te fleuren.

Bestrijdingsmiddelen zijn niet erg veel nodig en als er al wordt gespoten, dan is dat tegen onkruid. Aan het eind van het groeiseizoen kan het nodig zijn om nog een keer tegen schimmel te spuiten. Soms zie je ook wel hele groepen scholieren door eindeloze bietenvelden struinen om het onkruid op een ouderwetse en milieuvriendelijke manier te schoffelen. Aangezien ook scholieren niet meer voor €5.- hun bed uit komen, zal dat steeds minder te zien zijn.

### Oogsten

De oogst is van eind oktober tot half november. Als de plant nog een paar koude nachten te verwerken krijgt, maakt de plant als het ware antivries aan en stijgt het suikergehalte behoorlijk. Het basisgehalte aan suiker waar de fabriek de vergoeding op baseert is 17%.

Vrijwel alle hier geteelde bieten gaan naar de suikerfabriek in Hoogkerk. (De suikerfabriek in Groningen is na de campagne van 2008 gesloten.) De capaciteit van de suikerfabriek is niet groot genoeg om in de relatief korte periode van oogsten alles te kunnen verwerken.

Daarom slaat men op de akker de bieten vaak tijdelijk op. Dan is goed te zien hoeveel bieten er van een

hectare komen. Om de bieten tijdens de opslag te beschermen tegen vorst en vocht, dekt men ze af met stro en toptex-doek.

### Transport

In campagnetijd merken we dat verbouw van dit gewas met vele en zware transportbewegingen gepaard gaat.



*Een bekende bietenrijder uit Gasselte was Pepping Transport (later Van der Lee).*

De ritten naar Hoogkerk gaan door tot half januari; dag en nacht.

Na aankomst kiepen de trailers de vracht op een groot terrein. Shovels duwen de bieten in een verzamel-kuil. Het is een indrukwekkend gezicht hoe de bieten vervolgens per loopband de fabriek ingaan.

Tot ca 1990 was het gebruikelijk dat de wagens op een kiepbrug werden gereden. Men maakte de zijschotten los en kantelde de hele vrachtwagen om zo de vracht te lossen. Het was een rare gewaarwording als de hele vrachtwagen met aanhanger plotseling in een hoek van 45 graden op de losbrug stond.



Het is haast onvoorstelbaar dat de fabriek zich niet verslijkt in deze enorme en constante stroom bieten.

Al op de lopende band ondergaan de bieten een spoelbad als een waterval om tarra te verwijderen. Dan volgt verder wassen en het snijden van de bieten met enorme machines.

Een fabrieksafdeling is tijdens de hele campagne volcontinu bezig met het verwisselen en slijpen van de messen. Daarna volgt de verdere verwerking van de reepjes suikerbiet en wordt het diksap eruit gekookt. Tot slot vindt verder

inkoken plaats van het diksap in grote draaiende trommels tot er opeens de vloeistof veranderd in kristallen. Er komen nog wat nabewerkingen zoals drogen en dan gaat het product naar de grote silo's voor latere bewerking en verpakking. Klaar.

De silo's zijn enorm, vaak ruim 100.000 ton: **dat betekent dus 100 miljoen pakken suiker!**



Het is jammer dat er geen excursies meer mogelijk zijn voor buurtverenigingen e.d. Alleen voor landbouwonderwijs en aanverwante belangenorganisaties is het af en toe mogelijk om het productieproces te volgen.

*De bietenbrug op gaan (ook wel de bietenberg op gaan) betekent 'fout gaan', 'verkeerd aflopen', 'in de problemen raken'.*

## DE BUITENGEWONE VARKENS VAN HET ZANDGAT

### Een afscheid

**Immense hoeveelheden berenklaauwen en Japanse duizendknoop. Een paradijselijke omgeving, waarvan elk aanstormend akkervarken gaat hyperventileren.**



Het Zandgat is een plek, rijk aan schaduw met water in overvloed. Om uit te drinken en in pootje te baden. De achter ons liggende warme zomers boden daartoe alle gelegenheid.

In mei 2020 verwelkomde Vereniging de Hamerlanden met enig vlagvertoon de akkervarkens in het Zandgat. Leden van de beheercommissie als ook belangstellende anderen heetten met een glas prosecco de opvallende viervoeters hartelijk welkom.

Akkervarkens zijn hele leuke en intelligente dieren. Zij voelden zich vanaf het eerste moment thuis in ons Zandgat. We koesterden hen en zij hadden een click met ons. Ook dankzij een schare dierenverzorgers die dagelijks van april tot oktober een oogje in het zeil hielden. En met verwijzing naar de schijf van vijf voor de gewenste variatie in de voeding zorgden.

### Natuurlijke 'landschap beheerders'

Een varken leeft van nature graag in het bos. Met de inzet van akkervarkens behoud je de natuurlijke bodemstructuur, zorg je voor een verhoogde vruchtbaarheid van de grond en voorkom je dat onkruid gaat woekeren.

Akkervarkens eten onkruid met wortel en al op. Ze wroeten graag in de grond. Het omwoelen van de grond zorgt ervoor dat er kale plekken ontstaan waar zaden licht krijgen om te kiemen.

Daarnaast kunnen voedingsstoffen en water makkelijker de bodem indringen. Bosplanten zoals hertshooi, mannetjesereprijs en veelbloemige veldbies profiteren hiervan. Maar ook de beuken, eiken en essen in het bos hebben profijt van het werk van de akkervarkens.

### Afscheid van onze dierbare vrienden; ontzettend bedankt

De enthousiaste akkervarkens van het Zandgat trokken in de afgelopen jaren veel bekijks van (school)kinderen en volwassenen uit de wijde omgeving. Deze wonderen op vier poten verleenden zonder geldelijk gewin diverse ecodiensten.

Ze scharrelden met zichtbaar plezier hun maaltijd bij elkaar met wat de natuur hen bood.

Eikels, wormen, slakken, bepaalde kruiden en planten. Het vlees van de varkens is daardoor steviger en roder, ook omdat ze meer ruimte en beweging krijgen. Van de slager hoor ik terug dat de botten van onze varkens veel harder zijn dan die van varkens in de stal. Ook de vetzuursamenstelling is anders en dat proef je in de sublieme smaak.

De combinatie van voer, frisse lucht, veel beweging en de 'red carpet treatment' van onze toegewijde verzorgers heeft geleid tot buitengewone varkens die geheel beantwoordden aan de zeer hoge verwachtingen.

### Red carpet treatment

Veel dank Ariën, Yvonne, Anko, Chiel, Ton en de vele stand-ins voor de dagelijkse zorg van onze akkervarkens. Na ruim vier jaar is de vereniging eindelijk verlost van de hardnekkige berenklaauwen en Japanse duizendknoop. En hebben velen kunnen genieten van hele lieve én nuttige viervoeters.

*Hans Haerkens*

### Naschrift namens mantelzorgers akkervarkens:

*Het 'scharrelen met zichtbaar plezier', waarvan Hans gewag maakt, noopt tot nuancing.*

*Dit jaar waren vier varkens te gast.*

*De enige bruinhuidige was duidelijk het zwarte schaap.*

*Dat uitte zich bij de voeding.*

*Met stoten, gegil en zelfs gebijt blokkeerden de drie bleke beesten hun soortgenoot-met-kleur de toegang tot*

*het aanbod aan biks of groenvoer.*



Wit pikorde-gedrag bij Operatie Knorvoeding

*De verzorgers wrongen zich in bochten om dit minst kansrijke exemplaar compleet te houden en te voorkomen dat de kleine kudde van 'hele lieve viervoeters' uiteindelijk onder de gelederen een driervoeter zou tellen. Toch lagen ze soms in de zon - speklapjesgewijs - in elkaars armen vredig te dutten. Met name als Hans voorbijkwam.*

Ton A.



Tot ziens, bij u thuis..

**De Natuurwerkdag wordt mede georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe en is het grootste vrijwilligersevenement in het groen.**

Vereniging de Hamerlanden heeft zich ook dit jaar weer aangemeld voor de Nationale Natuurwerkdag.

**Plaats: Zandgat, verzamelen bij de picknickbank**  
**Datum: zaterdag 4 november**  
**Tijd: van 09.00 uur tot 13:00 uur**

#### Plan

De akkervarkens hebben hun werk gedaan en zijn vertrokken. Aldus:

- Opruimen van de varkensweide (stenen, takken, dode bomen omzagen)
- Herinrichten (nieuwe boompjes/struiken planten)
- Toegang naar het water verbreden
- Snoeien her en der rond het Zandgat

#### Aanmelding

Vele handen maken licht werk, dus we willen erg graag dat je komt meehelpen.

Voor de inwendige mens zal goed worden gezorgd met koffie, thee en een eenvoudige lunch.

In verband met de organisatie: **laat even weten of we op je/jullie kunnen rekenen.**

Meld je aan als vrijwilliger via [secretaris@dehamerlanden.nl](mailto:secretaris@dehamerlanden.nl)

## GROEN NIEUWS

### Heide-strooisel in het Ravijn

De spoorbaan is aan de zuidkant van de spoorbrug vrij breed en hier groeit vooral gras.

Al jaren probeert Landschapsbeheer Drenthe in overleg met de gemeente om de heide terug te krijgen.

Vorig jaar heeft Vereniging de Hamerlanden geholpen om het gemaaid gras te verwijderen (hooien) om zo het terrein te versralen en de heide meer kans te geven.

Het resultaat: vooral veel mos.

Om het herstel van de heide te bevorderen wordt er dit jaar (okt/nov) een laag heide-strooisel verspreid over het terrein.

Het strooisel bevat veel heide-zaadjes.

Vereniging de Hamerlanden helpt met het verspreiden van het strooisel.



### Gemeente Aa en Hunze heeft het plan om bij Kostvliet drie paden te snoeien.

Het doel is om de doorrijhoogte te verbeteren en om gevaarlijk hout te verwijderen (vallende takken). Het snoeien (vooral overhangende takken) wordt uitgevoerd met een hoogwerker en is geen klus die Vereniging de Hamerlanden kan doen.

De betreffende paden zijn:

- pad tussen spoorbaan en golfbaan
- pad langs school
- pad tussen KV 49 en 51 (Boonsweg)

De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in de periode dec – feb.

*Grietinus Plat*

### Gat in Beweegtuin

Tijdens ons rondje in de Beweegtuin viel het oog op een gat in de evenwichtsbalk.

We hebben foto's gemaakt en naar Sicuro gestuurd met het verzoek de balk te repareren.

Op 12 oktober kwam de technische man van Sicuro langs (vanuit Brabant 4 uur reistijd). In eerste instantie dacht hij te kunnen volstaan met het 30 cm diepe gat op te vullen, maar dan zou de balk misschien van binnen toch nat kunnen worden en bij vorst knappen.

Na een telefoontje met de zaak kreeg hij groen licht om een nieuwe balk te plaatsen. Dus nu kunnen we weer op een veilige manier ons evenwicht op de proef stellen.



### Beleefpad Hamerlanderhout

De afronding van het Beleefpad laat nog even op zich wachten, maar voor het eind van het jaar is alles klaar.

We krijgen hulp van een educatief medewerker van het Drentse Landschap bij het maken van vragen en opdrachten.

Dat kost nog even tijd, zodra we die input hebben, kan de eindspurt beginnen.

Begin volgend jaar (februari/maart) gaan we het pad - het liefst met veel kinderen – officieel openen.



## BURENDAG ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2023

Het is altijd spannend als je een activiteit in de buitenlucht organiseert: Hoe is de weersverwachting? Blijft het wel droog? Het leek droog te blijven, toch kwam er in het begin van de middag nog een fikse bui.

Om **15.10 uur** viel de laatste druppel, dus we konden gewoon naar het Zandgat. Na de start met koffie en thee hebben we ons vermaakt met kubb, jeu de boules, croquet, ganzenbord en vooral veel bijpraten.

Het was al snel tijd voor borrel of andere sappen.

Daarna: opruimen en ons verplaatsen naar de Kranenborgschool. Daar stond alles klaar voor de buurtmaaltijd. Na opwarming van alle gerechten konden we aan tafel.

Het was een hartverwarmende middag: gezellig, lekker eten, nieuwe buurtgenoten leren kennen en dat allemaal in een goede sfeer!

*Marjan Doijer*



## Burendag 2023







## Van Leek: twee recepten voor de herfst

### Zuurkoolstampot met paardenbloem



#### INGREDIËNTEN:

- \* 2 flinke paardenbloemen (wortels en jong blad)
- \* 1 kg aardappels
- \* ½ pak zuurkool
- \* flinke scheut kokosmelk (naar smaak, ongeveer 100 ml)
- \* 1 eetlepel jeneverbessen
- \* 1 eetlepel kerrie
- \* peper en zout

#### BEREIDING:

- \* Haal de jonge nog frisse blaadjes van de paardenbloemwortels, snijd ze in stukjes en zet het apart.
- \* Verwijder het oudere blad van de paardenbloemen, maak de wortels goed schoon en snijd de wortels in plakjes.
- \* Verhit een scheutje olie in een koekenpan en roerbak de paardenbloemwortels hierin een paar minuten. Zet het apart.
- \* Kook de aardappels gaar. Giet ze af, maar bewaar een deel van het kookwater.
- \* Prak de aardappels en meng er de kokosmelk, de jeneverbessen, kerrie en peper en zout doorheen.
- \* Roer het goed door en voeg dan de zuurkool met een deel van het vocht toe.
- \* Proef of het zuur genoeg is.
- \* Voeg eventueel nog een beetje van het kookwater toe, tot het een stevige puree is.
- \* Roer dan de gebakken paardenbloemwortel en het nog rauwe paardenbloemblad erdoor.
- \* Zet de pan op een heel laag vuurtje en warm de stampot goed door.

Eventueel kun je de zuurkool in een apart pannetje verwarmen, vóór je het door de stampot stampet.

### Meidoornbessentaart

#### INGREDIËNTEN:

- \* 75 gram havermout
- \* 75 gram amandelen
- \* 150 gram gedroogde abrikozen
- \* 65 gram kokosolie
- \* sap van een ½ citroen
- \* snufje zout
- \* 300 gram meidoornbessen
- \* 3 á 4 appels
- \* scheutje water
- \* 1 theel. kaneel
- \* 1 eetlepel psyllium
- \* bakje bosbessen en frambozen

#### BEREIDING:

- \* Maak eerst de bodem:
- \* Maal de havermout en amandelen in een notenmaler.
- \* Snijd de abrikozen in stukjes en maal deze ook fijn.
- \* Smelt de kokosolie au bain marie.
- \* Meng de havermout, amandelen samen met de abrikozen.
- \* Voeg een snufje zout toe. Meng tot een dik deeg.
- \* Druk uit over een springvorm en laat opstijven in de koelkast.
- \* Maak ondertussen de moes:
- \* Kook de meidoornbessen (met eventuele blaadjes en takjes) samen met de appel en een scheut water voor 5 minuten.
- \* Roer het door een roerzeef en voeg een snufje kaneel en een eetlepel psyllium toe.
- \* Spreid de moes in een dunne laag over de bodem.
- \* Laat afkoelen en beleg met de bosbessen en frambozen.



[www.inhetwildeweg.nl](http://www.inhetwildeweg.nl)



**RESULTATEN BLOEMSCHIKKEN 14 OKTOBER 2023**

